



Lyssna

Och bli hörd

Välkommen till Sommarläger 4-10 aug 2014

I det vackra Stehag beläget just där Ringsjön mynnar ut i Rönneå anordnar vi ännu en festival i kollektivet Gurkburken där alla är välkomna.

Vi vill nu hålla ännu ett sommarläger inspirerat av anknytning till:

1. Dig själv
2. Människor omkring dig
3. Naturen

Så alla workshops som faller in under detta tema är välkomna.

Lägret kommer vara måndag kväll till söndag morgon.

Att lyssna på varandra kräver närvaro så alkohol eller droger kommer inte tillåtas på lägret.

Om du vill hålla i någon workshop är du välkommen att kontakta oss.

Vi kommer uppdatera FB sidan angående innehållet på lägret.

Efter utvärderingen av förra året vill vi inte att folk droppar in spontant under lägret.

Vi ser helst att man deltar hela lägret.

På lördagskvällen kommer det att vara öppen scen för de som vill.

Kostnader

Som förra året vill vi att det skall bli ett gratisläger.

Dvs. ett läger som inte har en avgift eller där vi som arrangerar går med vinst.

Detta för att fokusera minst möjligt på pengar samt att alla ska kunna delta oavsett ekonomisk situation. Istället ser vi gärna att alla lägger ner t ex en timme per dag till gemensamt arbete i trädgården. Vi har mycket som behöver göras i vår trädgård som vi gärna vill ha hjälp med. De kostnader som uppkommer, så som bensin och matkostnader kan vi dela på. Förra året hade vi the magic hat som gick runt och täckte de små kostnaderna som uppstod på vägen. Bara några hundra kronor totalt för hela lägret. Vi vill gärna ha en transparent ekonomi. Detta betyder att vi öppet kommer redovisa alla kostnader och tillgångar från the Magic Hat till 100%.

Vad du kan ha med dig

Sovsäck. Badkläder. Ömma kläder och knäskydd för dans. Handduk (för bad & bastu). Ha gärna med mat till gemensam matlagning. Beroende på hur många vi blir så finns det sovplatser i båthuset. Vi har ca 9 madrasser.

Hur matlagning kommer gå till

Vi kommer att laga maten tillsammans. Ha gärna med mat till gemensam matlagning. Ta med mat hemifrån som behöver ätas upp eller sådant som du vill ha med dig. Nötter och torkad frukt är t.ex bra rawfood/torrvaror som lämpar sig bra för lägerverksamhet. Resten kommer vi att försöka täcka upp med inhandling och dom kostnaderna täcker vi gemensamt. Vi har en källare för grönsaker etc.

Var

Fisketorpet Sjöholmen (vid Ringsjön).

<https://www.google.se/maps/place/FISKETORPET/@55.9125806,13.4412328,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4653ec1c4067b083:0x27302c37b7bb4433>

Ta pågatåg till Stehag

Att cykla till oss från Stehag station tar ca en kvart.

Att promenera är en njutbar upplevelse här ute på landet. Lite mer än halvvägs, uppe på toppen vid Ekobonden, har du en vidunderlig utsikt över Ringsjön med omnejd. Promenad tar 40 min.

Vägbeskrivning från Stehags station

När du hoppat av tåget följer du bara vägen (Stationsvägen) längs spåret. (Alltså åt höger när du stigit av, om du kommer från Malmö/Lund.) Efter ett tag kommer du till en T-korsning med en stor väg, där tar du till höger (under järnvägen, mot Stehags kyrkby.) Efter ett tag kommer du till en kyrka och där svänger du till vänster. Sen kommer du till ett "samlinghus" - Sjöholmen. Följ vägen ända tills du kommer till ett en bro över ån, precis INNAN bron ligger ett gult tegelhus. Där bor vi!

"Fisketorpet" står det på en skylt.

Kontaktuppgifter

Ola Gustafson

+46 (0)739 18 25 01

ola.gustafson@yahoo.com

Facebook: <https://www.facebook.com/events/292875524219932/>

Hör gärna av dig om du har planer på att komma eller har frågor.

Varmt välkommen!

Ola Gustafson